

**Osted / Allerslev
Rorup / Glim**

marts - juni 2025



KIRKE
NYT

02

Indhold

- 04** Fra kvindefrejdslejr til våbenhus
- 06** Siden sidst
Nyt fra Osted Kirkegård
Renovering af præsteboligen
- 07** Ny konstitueret præst i Osted/Allerslev
- 08** Praktikant Benedikte Rodenkam Nielsen
- 09** Fastelavn
Samtalegruppe om sorg
Morgenstund har guld i mund
Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
- 11** Gospelgudstjeneste
Koncert med Morten Kargaard
Origin Septet
- 12** Aftensang i kirken og foredrag om kvinders hverdag og kamp for fred i Israel-Palæstina
Fælles provstigudstjeneste
- 13** At våge hos døende
Revyviseforedrag
- 14** Påske i kirkerne
- 15** Gudstjenesteliste



07

Ny konstitueret præst
i Osted/Allerslev



Forsidefoto: Anne Mette Jürgensen

KIRKE
NYT



08

Praktikant Benedikte
Rodenkam Nielsen



12

Aftensang i kirken og foredrag
om kvinders hverdag og kamp
for fred i Israel-Palæstina



14

Påske i kirkerne

03

- 19 Kom og syng i familiekor
- 20 Forårskoncert med fløjte og cello
- 21 Eftermiddags-jazzgudstjeneste med Søren Bebe Trio
Minikonfirmand for elever fra 3. og 4. klasse
- 22 Aftensang og foredrag om Fredeshjemmet Østergaard
Kirkernes Folkemøde:
Himmelske dage
Fællessang i Glim Kirke
- 23 Sangaften i Stalden: Om at høre til
Forestilling med Musikpatruljen
Morgengry – en tankevækning
- 24 Døbt som voksen
Af Lulle Linah Augusta Zahle
- 26 Din, min og vores slægt
- 28 Kender du din nabo?
- 30 Glimt fra Lejre
- 31 Portræt af Bruce Kiely

Tema: At høre til

For nogle handler tilhørsforhold om adresse, sogn eller kommuneegrænse. For andre handler det om at kunne spejle sig i områdets historie og de mennesker, der har været med til at forme lokalsamfundet. For andre igen er det at kunne mødes i kirkerummet om noget, der er større end os selv. Temaet for dette blad er at høre til. Tak fordi du læser med og tak til alle, der har bidraget med tanker, ideer, historier og ord.

Info om bladet

Udgiver: Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne

Ansv. redaktør: Karen Møller Christensen

Redaktion: Karen Møller Christensen, Anne Mette Jürgensen, Anne-Mette Nortvig, Karen Vinther Ringsmose, Hans Jørgen Lych Larsen, Camilla Donovan, Lulle Linah Augusta Zahle, Agnete Vibholt, Hans Høyer.

Korrektur: Agnete Vibholt, Karen Vinther Ringsmose, Christian Byrial Comlossy og Anne-Mette Nortvig.

Layout: RFT Print ApS, Stengårdsvej 21, 4340 Tølløse

Kirkenyt udkommer 3 gange om året. Bladet trykkes i 3.000 eksemplarer og husstandsomdeles i de fire sogne.

Arrangementer og gudstjenester annonceres med forbehold for ændringer.

04

Fra kvindefredslejr til våbenhus



I foråret 1977 blev 7.A fra Rundhøj-skolen konfirmeret i Holme Kirke syd for Århus. Hele klassen blev konfirmeret, på nær én: mig. Jeg troede ikke på Gud, og ville ikke stå i en kirke og sige ja til noget, jeg ikke troede på. Året efter meldte jeg mig ind i et politisk ungdomsparti og kom på weekendkursus i Marxistisk teori og socialistisk politik. Tolv år senere begyndte jeg dog at studere teologi, som den eneste fra klassen. Endnu tolv år senere blev jeg ordineret som præst.

Hvad lå der imellem de begivenheder, hvad ændrede sig i min tro, eller mangel på tro? Når jeg kigger tilbage, var der ikke tale om en pludselig æn-

dring, sådan en "over night" omvendelse. Der var snarere tale om en proces, en slags trosrejse med forskellige stationer.

En af stationerne var en kvindefredslejr ved Ravnstrup nær Viborg. Her havde en gruppe kvinder slået sig ned ved landevejen overfor et militært område for at protestere mod planer om et underjordisk NATO-kommandocenter. Den kolde krig var ikke slut, muren var ikke faldet endnu, og vi ville gøre vores for at sikre en mere fredelig verden. Vi boede i telte, vaskede os i åen og fik madforsyninger fra lokale folk. Kreativiteten var stor, når det gjaldt aktiviteter inde på det

militære område, og i teltejren spirede en religiøsitet, som rørte mig. Mange af kvinderne beskæftigede sig med healing, drømmetydning og meditation, og det åbnede en ny spirituel verden for mig.

Jeg startede hos en healer, lærte om drømmetydning og meditation. Mine drømme begyndte at handle om tro, og en nat drømte jeg, at en tidligere gymnasielærer stod i et klasselokale og gjorde opmærksom på et opslag bagest i lokalet. Her var en omtale af et kursus i religion hver onsdag aften. Både i drømmen og i vågen tilstand tænkte jeg, at et kursus i religion ikke lige var det, jeg havde brug for. Men

05



to uger senere kom kursuskataloget fra Folkeuniversitetet ind ad døren, og her var netop et kursus i teologi hver onsdag aften. Sammentræffet var mærkværdigt, og en fordybelse i bibelen kunne måske alligevel være inspirerende, tænkte jeg.

Mødet med de bibelske fortællinger blev afgørende for mig. Jeg genkendte menneskers længsel efter Gud, efter at være omfattet af en kærlighed så stor som universet. Og jeg, der var vokset op med en psykisk sygdom, trængte i den grad til den kærlige omfattelse. Læreren, Lene Højholt, formidlede historierne, så de blev helt vedkommende og ramte min

virkelighed. Hermed var vejen banet for det egentlige teologistudium, som var mere teoretisk men stadig vedkommende. Nogle få år inde i studiet valgte jeg at blive konfirmeret; nu var tiden kommet til, at jeg ville stå i en kirke og sige ja til min tro. Natten efter konfirmationen drømte jeg en enkel drøm: jeg tog en halskæde på – den halskæde med et kors, som jeg havde fået i dåbsgave. Betydningen var ikke til at tage fejl af; jeg tog det på mig, som jeg havde fået i dåben: Troen på, at jeg tilhørte den korsfæstede Jesus, at jeg var Guds elskede barn. Den tro bliver givet som et kim, som en mulighed der kan udfoldes livet igennem.

Efter at have boet 14 år i Cambodja, hvor jeg bl.a. arbejdede med dialog mellem buddhister og kristne, er jeg i dag tilbage som præst i Danmark; udlægger de bibelske tekster om søndagen, slutter hver tjeneste med en velsignelse og ordene: ”Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred”. Freden er stadig vigtig for mig, både som en ydre og en indre tilstand. Og jeg har det fint med at ønske ”God søndag” i et våbenhus, som fra gammel tid var det sted, hvor man skulle lægge sine våben, før man gik ind i kirken – stedet, hvor vi kan være sårbare og forsvarsløse i mødet med hinanden og Gud.

Anne Mette Jürgensen
sognepræst og vikar

06



Nyt fra Osted Kirkegård

Den nye graverbygning står færdig – næsten!

Graverbygningen er færdig, men på grund af meget nedbør, er der endnu ikke anlagt græs foran bygningen. Til gengæld er de to toiletter til kirkegængere og kirkegårdsgæster taget i brug. Bag huset, på materialpladsen, har vi ligeledes udskudt lægning af belægningssten, da der hidtil har stået for meget vand til, at vi har kunnet komprimere pladsen tilstrækkeligt til at få en flot forplads og indgangsparti til pladsen.

Renovering af præsteboligen

Projektet forløber planmæssigt, og forventes færdig primo april, hvor vi skal i gang med at finde nye beboere til huset. Udvendigt er bygningen stort set færdig, med nyt tag og nye ovenlysvinduer.

Der er også fuld gang i alt det indvendige: maling, el-arbejde og lægning af egetræsgulve samt klinker i entreer og på badeværelser bliver alt sammen færdigt inden længe. Det bliver en fantastisk lækker bolig, med dejlig rumopdeling, nyt køkken og

bryggers, og en flot ny trappe til førstesalen.

Vi har lovet biskoppen, at huset er indflytningsklart til 1. maj. – og det forventer vi at overholde.



07

Ny konstitueret præst i Osted/Allerslev

Mit navn er Anne-Mette Nortvig, og siden 1. januar har jeg været konstitueret sognepræst i Osted-Allerslev pastorat, i første omgang sammen med Anne Mette Jürgensen.

Jeg blev ordineret i Helsingør Domkirke i februar 2024 og har siden vikarieret i Høje Taastrup Kirke og hen over sommeren ved kirkerne i Ishøj. Fra august har jeg vikarieret i Hvalsø og Særløse, hvor jeg er ansat 50% indtil 31/3.

Selvom jeg stadig er lidt ny som præst, er jeg ikke nogen ny teolog: I 2001 fik jeg min teologiske embedseksamen fra Københavns Universitet, og jeg blev umiddelbart derefter ansat som adjunkt (og senere lektor) på det

daværende Holbæk Seminarium med henblik på at varetage undervisningen i Kristendomskundskab/Religion samt i Kristendomskundskab/Livsoplysning/Medborgerskab. Jeg var meget glad for at undervise i disse fag og bidrage til, at de lærerstuderende opdagede, hvor spændende og relevant viden om kristendom, etik, filosofi og religion er.

I læreruddannelsen blev jeg så optaget af didaktik og teknologi/e-læring, at jeg blev opfordret at tage en ph.d.-uddannelse inden for samme område. Ph.d.-uddannelsen afsluttede jeg i 2016 og blev umiddelbart derefter ansat som forsker ved Aalborg Universitet og ved Professionshøjskolen Absalon i kombination.

Som tidligere forsker og nuværende præst har jeg en dyb interesse i menneskers liv og i deres tro og tanker om Gud og om verden, så både min uddannelse og erfaringer fra undervisnings- og forskningsverdenen kan jeg i høj grad bruge som præst. Ikke bare i konfirmandundervisningen, men også i samtaler med mennesker og i prædikenskrivning. Det er et stort privilegie at være lidt ny og ret erfaren på én gang!

Jeg er meget glad for at være præst i Osted og Allerslev sogne!

Anne-Mette Nortvig

Konst. sognepræst

08

Præsentation

Benedikte Rodenkam Nielsen



Mit navn er Benedikte Rodenkam Nielsen, og jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at komme i praktik som præst hos Karen Ringsmose. Praktikken er en del af forløbet på Pastoralseminariet, som er sidste etape i en lang rejse mod at kunne søge embede som præst i folkekirken.

Jeg er 51 år og bor i Ringsted. Jeg er mor til Amalie på 20 og Freja på 17 år. Jeg er cand. mag. i dansk og religionsvidenskab og også uddannet folkeskolelærer. Jeg har arbejdet som lærer de sidste 16 år - senest med teenagere, der havde kognitive og socio-emotionelle udfordringer.

Jeg har elsket at være lærer - men drømmen om at blive præst har jeg haft så længe, jeg kan huske. Faktisk var jeg i praktik som præst i 9. klasse

- altså for ca 35 år siden! Da det blev muligt at tage det teologiske paragraf 1a-forløb for allerede kandidater, slog jeg til. Jeg har læst både i Århus og i København - sideløbende med mit arbejde som lærer.

Jeg ser det som en kæmpe gave, at jeg som præst får lov til at forkynde, formidle og oversætte det glædeligste budskab, nemlig at Gud er kærlighed og har skabt mennesket i kærlighed - og at han med sin søn, Jesus Kristus, har sat os mennesker fri til at elske ham og vor næste mere end os selv! Jeg elsker at tale med og lytte til mennesker, unge som gamle - og ser det som et kæmpe privilegium, at jeg som præst får lov til at være tæt på dem i både deres lykkeligste og mest sorgfulde stunder.

Det gør mig glad at være sammen med mine to store piger, at gå i biografen, at lytte til musik fra Bach til Andreas Odbjerg, at strikke, at bage surdejsbrød, at gå lange ture i skov, ved strand og ved mark, at ro havkajak en stille morgenstund, at se solen stå op og gå ned i flammehav, at se anemoner pible frem i skovbunden - og at se Matador for jeg ved snart ikke hvilken gang!

Jeg glæder mig til at hilse på jer og lære jeres sogn lidt at kende - vi ses!

*Bedste hilsner
Benedikte*

Ved alle arrangementer
er der gratis entré,
og alle er velkomne!

09

Aktiviteter



Fastelavn

Rorup Kirke og sognehus
søndag den 2. marts kl. 10

Vi fejrer fastelavn med en festlig gudstjeneste, hvor man hellere end gerne må komme udklædt. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning sammen med spejderne, og vi byder på varm kakao og fastelavnsboller i sognehuset.

Samtalegruppe om sorg

Kirke Hyllinge Kirke tirsdag
4. marts kl. 19-21

Velkommen i en samtalegruppe om sorg og alle de følelser og tanker, som knytter sig til det at miste. Gruppen bliver faciliteret af sognepræsterne Mette Griffenfeldt Merrald og Mette Marie Ladekær Gräs. Forløbet strækker sig over 8 gange af to timers varighed. Næste datoer er: 4. marts, 18. marts, 25. marts, 10. april og 24. april. Der kommer flere møder før sommerferien, så hold øje med provstiets

hjemmeside eller kontakt de to sognepræster.

Alle gange mødes vi kl. 19.00-21.00 i Kirke Hyllinge Kirke.

Vil du tilmelde dig forløbet eller blot høre mere? Så kontakt en af de to sognepræster.

- Mette Griffenfeldt Merrald:
mgm@km.dk, tlf. 2089 2503
- Mette Marie Ladekær Gräs:
mmg@km.dks, tlf. 4047 2595

10

Aktiviteter



Peter Bernhard



Morgenstund har guld i mund

Du er hermed inviteret til morgenstund i præstegården i Rorup. Vi gentager succesen fra 2024, da vi er flere, der holder af en fælles start på dagen i et meningsfuldt fællesskab.

Vi tager en runde, hvor alle får ordet. Hvad betyder tillid for dig? Ikke som en sproglig kategori, men hvad betyder det i dit liv? Du kan fortælle en historie fra dit eget liv, som du synes, siger noget om tillid. Eller måske tør du fortælle os, hvad du slet ikke kan tilgive? Det er en kort runde, og det er ikke meningen, at vi kommenterer på hinandens historie. Vi deler bare i et rum med andre. Der vil være kaffe og the og måske en croissant. Vi

synger en sang eller to – eller lytter til et stykke musik.

Jeg håber, du vil være med. Hvis du har spørgsmål, så ring eller skriv endelig. Når vi er færdige, kan man tage hjem – eller man kan gå med op i kirken og tænde et lys.

- Onsdag den 6. marts kl. 9.00-10.00: Tillid – hvad betyder det i grunden?
- Onsdag den 13. marts kl. 9.00-10.00: Tilgivelse – hvad betyder det i grunden?
- Onsdag den 20. kl. 9.00-10.00: Trods – hvad betyder trods i grunden?

Morgenstund har guld i mund kræver tilmelding til: kvr@km.dk

Vi samler. Sammen

Søndag den 9. marts.
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling

Også i år er vi med i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 9. marts.

Sammen med mange andre over hele landet går vi ud og samler ind. Jo flere, vi går, jo længere når vi ud, og jo flere penge kommer ind.

Folkekirkens Nødhjælp når ud til mennesker, der har brug for hjælp som følge af katastrofer, krig, klimaændringer. Og til mennesker, som med støtte til uddannelse og hjælp-til-selvhjælp gives håb om en bedre fremtid.



Foto: Jesper Houborg

11

Aktiviteter



Morten Kargaard Origin Septet

Vi går ud i vores fire sogne fra to steder: Osted Sogn kan du være med til at dække sammen med elever fra Osted Efterskole. Meld dig til Kathrine Astrid Speirs (kas@ostedefterskole.dk)

I de øvrige sogne går vi ud fra Munkehuset, Munkedammen 8 i Allerslev. Du kan gå ud fra kl. 9.30. Meld dig til Agnete Vibholt (agnetevibholt@gmail.com).

Gospelgudstjeneste

Allerslev Kirke søndag den 9. marts kl. 10.30

Denne søndag er der rytmisk gospelgudstjeneste i Allerslev Kirke. Sam-

men med sanger og musiker Peter Bernhard har konfirmanderne øvet sig på sangene om lørdagen, og ved gudstjenesten synger de for. Kom og syng og klap med!

Koncert med Morten Kargaard Origin Septet

Osted Kirke søndag den 9. marts kl. 16

Morten Kargaard Origin Septet er et spændende orkester, som udviser grænserne mellem forskellige musikgenrer. Dermed skaber de en udtryksform, hvor klassisk og rytmisk musik

på lige fod har fundet sammen i en stil uden præferencer.

Septetten består af topmusikere fra den klassiske (Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, DR Symfoni) og rytmiske scene. De har udgivet fire CD'er og har fået et internationalt renommé. Det har sendt dem ud i verden for at give koncerter ved festivaler i Tyskland, Sverige, Letland og Schweiz. De har bl.a. optrådt ved Kammermusikfestivalen ved Schloss Elmau samt Lübeck Internationale Kammermusikfestival.

Koncerten gennemføres med støtte fra Statens Kunstfond og Solistforeningen.

12

Aktiviteter



Sarah Arnd Linder



Aftensang i kirken og foredrag om kvinders hverdag og kamp for fred i Israel-Palæstina

Rorup Kirke og sognehus onsdag den 19. marts kl. 19

Efter en kort andagt med sang i kirken, er der foredrag ved Sarah Arnd Linder i sognehuset. Sarah har boet i mange lande, heraf de seneste 17 år i Israel, hvilket har givet hende en stor indsigt i de politiske og sociale forhold i området. Sarah er datter af en israelsk far og en dansk mor, og bor i Danmark. Hun er kandidat fra universitetet i Tel Aviv og taler bl.a. hebræisk og lidt palæstinensisk arabisk.

Gennem projektet "Political is Personal" har Sarah de seneste 10 år interviewet mange jødisk-israelske og

palæstinensiske kvinder om deres liv. Mere end 100 kvinder har indtil videre givet interviews til projektet. Sideløbende har Sarah været involveret i fredsaktivisme og dialogprojekter i både Israel og på Vestbredden.

I sit foredrag vil Sarah dele sin viden om kvindernes oplevelser og hverdag i det konfliktfyldte område. Hun vil også give os indsigt i de mange fredsaktiviteter, der foregår, men som sjældent når vores nyhedsstrøm – aktiviteter, som mange af kvinderne tager aktivt del i.

Fælles provstigudstjeneste

Herslev Kirke søndag 6. april 2025 kl. 14

På Mariæ Bebudelsesdag synger vi den store glæde ud. I ord og i smuk musik ved provstiets kirkers dygtige sangere, fejrer vi englens besøg hos Jomfru Maria.



Helene Gerup og Jens Nørremølle

13

Aktiviteter

At våge hos døende

Munkehuset, Allerslev
tirsdag den 8. april kl. 19

Som pårørende kan man ikke altid være hos et døende familiemedlem. Og nogle døende har slet ikke nogen at holde i hånden i den sidste tid. Her kan Ældre Sagens Vågetjeneste sende et korps af vågekoner ud til på skift til at sidde ved sengen, synge en salme, læse en historie eller bare være der - om natten eller døgnet rundt.

Lederen af Vågetjenesten i Holbæk, Helene Sabransky, kommer og fortæller om det at våge hos en døende, om oplevelser og erfaringer fra mange år som vågekone.

Revyviseforedrag

Glim Kirke torsdag den 10.
april kl. 19

Revy- og kirkesanger Helene Gerup og komponist og pianist Jens Nørremølle gæster Glim Kirke denne torsdag. De synger og fortæller om nogle af de mest skattede tonefilm- og revysange fra 1920'erne og frem. Helene og Jens fortæller om samtidens forhold og musikkulturelle fremskridt med hensyn til "underholdningsmusik" som ny genrebetegnelse i forbindelse med natklubbers opståen, hvor der var dans til den lyse morgen, og musikken blev anvendt i revyer og på biografteatre.

De to musikere fortæller om samfundsrevseren, journalisten, lampe-

designeren og arkitekten Poul Henningsen, om komponisten, den skyromantiker Kai Normann Andersen, og deres geniale, men også umage makkerskab i flere sammenhænge. Mest kendt er nok "Man binder os på mund og hånd", som også gav styrke til sammenholdet mod besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig. Der vil også være mulighed for at synge med på flere af de viser, som findes i Højskolesangbogen.

14



Påske i kirkerne

Rorup og Glim

Palmesøndag

FAMILIEGUDSTJENESTE

i Rorup Kirke den 13. april kl. 10

Denne søndag tager vi lige historien én gang til. Hvad var det dog, der skete med den konge, som kom ridende ind i Jerusalem Palmesøndag? Kom og hør med, det er med garanti verdens bedste historie!!

Skærtorsdag

Rorup Kirke den 17. april kl. 11

Vi rækker armene ud til vores venner, naboer, flygtninge og de hjemløse. Gudstjenesten er på flere sprog, men vi forstår alle, hvad det handler om. Vi spiser sammen i sognehuset efter gudstjenesten. ALLE er velkomne til bords.

Langfredag

Glim Kirke den 18. april kl. 15

Denne dag byder på en langfredagsmørkerefleksion med lystænding og stilhed. Et åndehul og plads til at være med alt det, der nu engang er. Livet er ikke kun en dans på roser!

Påskedag - den 20. april

Rorup Kirke kl. 9 og Glim Kirke kl. 10

En festdag for hele verden. Vi fejrer håbet og alt det, der springer ud!

2. påskedag

Rorup Kirke den 21. april kl. 9

Denne dag fester vi videre.

Osted og Allerslev

Palmesøndag

Allerslev Kirke den 13. april kl. 10.30

Påsken begynder denne dag, hvor der også er barnedåb. Vi læser fortællingen om Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æsel, mens alt tegner lyst.

Skærtorsdag

Osted Kirke den 17. april kl. 17

Vi holder gudstjeneste med nadver og spiser efterfølgende sammen i Stalden.

Langfredag

Allerslev Kirke den 18. april kl. 16.

I en stemning, der kalder til eftertanke, læser vi teksterne om korsfæstelsen og nyder smuk musik fra en trio bestående af Ingeborg Roland på cello, Anne Brandt som sopran og Camilla Donovan på klaver. Trioen spiller bl.a. uddrag af Pergolesi: Stabat mater.

Påskedag

Allerslev Kirke den 20. april kl. 10.30

Denne dag fejrer vi opstandelsen: at livet og kærligheden altid vinder til sidst.

2. påskedag

Osted Kirke den 21. april kl. 10.30

Vi fortsætter fejringen af opstandelsen i Osted Kirke.

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

DATO	OSTED	ALLERSLEV	RORUP	GLIM	ANDET
Søndag den 2. marts	10.30 AMEJ Fastelavn 🍌		10.00 KVR Fastelavn		
Tirsdag den 4. marts					19.00-21.00 Sorggruppe i Kr. Hyllinge Kirke
Torsdag den 6. marts			9.00-10.00 Morgenstund har guld i mund		
Søndag den 9. marts	16.00 Koncert med Morten Kargaard Origin Septet	9.30 Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp ved Munkehuset 10.30 AMEJ Gospelgudstjeneste 🍌		10.00 KVR og praktikant	
Onsdag den 12. marts					10.30 AMEN Bøgebakkens Café
Torsdag den 13. marts			9.00-10.00 Morgenstund har guld i mund		
Søndag den 16. marts	10.30 AMEN 🍌		10.00 KVR og praktikant		
Onsdag den 19. marts			19.00 Aftensang og fore- drag i Sognehuset		
Torsdag den 20. marts			9.00-10.00 Morgenstund har guld i mund		
Søndag den 23. marts		10.30 AMEN 🍌		10.00 AMEJ	
Søndag den 30. marts	9.00 AMEJ		10.00 KVR		
Søndag den 6. april					14.00 Fælles provstigidstjeneste i Herslev kirke
Onsdag den 9. april		19.00 Foredrag i Munkehuset			10.30 AMEN Bøgebakkens Café

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

DATO	OSTED	ALLERSLEV	RORUP	GLIM	ANDET
Torsdag den 10. april				19.00 Revyviseforedrag	
Søndag den 13. april <i>Palmesøndag</i>		10.30 AMEN 🙏	10.00 KVR Familiegudstjeneste		
Torsdag den 17. april <i>Skærtorsdag</i>	17.00 AMEN Fællesspisning efter gudstjenesten		11.00 KVR		
Fredag den 18. april <i>Langfredag</i>		16.00 AMEN Fælles- gudstjeneste med valgmønstret		15.00 Lystænding og stillehed	
Søndag den 20. april <i>Påskedag</i>		10.30 AMEN 🙏	9.00 KVR	10.00 KVR	
Mandag den 21. april <i>2. påskedag</i>	10.30 AMEJ		9.00 AMEJ		
Torsdag den 24. april					11.00 AMEJ Bøgebakken afd. 1A1 / 1A2
Søndag den 27. april		10.30 AMEN 🙏	9.00 AMEN		
Søndag den 4. maj	10.30 AMEN 🙏		11.30-12.30 Familiekor i Sognehuset	10.00 AMEJ	
Søndag den 11. maj	16.00 Forårskoncert i Osted Kirke	10.30 AMEJ 🙏	10.00 KVR og praktkantant		
Onsdag den 14. maj					11.00 AMEN Bøgebakkens Café
Torsdag den 15. maj					11.00 AMEJ Bøgebakken afd. 1A1 / 1A2
Fredag den 16. maj		12.00 AMEN Konfirmationer			

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

DATO	OSTED	ALLERSLEV	RORUP	GLIM	ANDET
Lørdag den 17. maj		10.00 og 12.00 AMEN Konfirmationer			
Søndag den 18. maj	10.30 AMEN		11.30-12.30 Familiekor i Sognehuset	15.00 KVR og praktikant Jazzgudstjeneste	
Tirsdag den 20. maj			15.00-16.30 Minikonfirmand		
Onsdag den 21. maj			19.00 Aftensang og foredrag		
Lørdag den 24. maj				10.00 KVR Konfirmationer	
Søndag den 25. maj		9.00 KVR	10.00 KVR og praktikant 11.30-12.30 Familiekor i Sognehuset		
Mandag den 26. maj					Himmelske Dage i Silkeborg
Tirsdag den 27. maj			15.00-16.30 Minikonfirmand		
Torsdag den 29. maj	10.00 og 12.00 AMEJ Konfirmationer		10.00 KVR Konfirmationer		
Lørdag den 31. maj			10.00 og 12.00 KVR Konfirmationer		
Søndag den 1. juni		10.30 AMEN 🙏		10.00 AMEJ	
Tirsdag den 3. juni			15.00-16.30 Minikonfirmand	19.00 Fællessang	
Onsdag den 4. juni	19.30 Sangaften i Stalden				

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

DATO	OSTED	ALLERSLEV	RORUP	GLIM	ANDET
Søndag den 8. juni <i>Pinsedag</i>	10.30 AMEN ☺		10.00 KVR	9.00 KVR	
Mandag den 9. juni <i>2. pinsedag</i>		10.30 AMEJ ☺		15.00 KVR Koncert med familiekor	
Tirsdag den 10. juni			15.00-16.30 Minikonfirmand		
Onsdag den 11. juni					10.30 AMEN Bøgebakkens Café
Søndag den 15. juni	10.30 AMEN			10.00 KVR	
Tirsdag den 17. juni			17.00 Minikonfirmand- afslutning. Koncert med musikpatruljen i præste- gårdshaven		
Onsdag den 18. juni			9.00-10.00 Morgengry		
Torsdag den 19. juni					11.00 AMEJ Bøgebakken afd. 1A1 / 1A2
Søndag den 22. juni		10.30 AMEN ☺	10.00 AMEJ ☺		
Søndag den 29. juni	10.30 AMEN ☺			10.00 KVR	
<p>KVR: Karen Vinther Ringsmose / AMEJ: Anne Mette Jürgensen / AMEN: Anne-Mette Nortvig / Valgmenigheden: Laura Lundager Jensen Anne-Mette Nortvig er konstitueret sognepræst i Osted og Allerslev, indtil der bliver ansat en ny sognepræst. Kirkekaffe er markeret med en kaffekop.</p>					
<p>Der kan forekomme ændringer i tid og sted i forbindelse med arrangementer og gudstjenester. Ændringer bliver annonceret på hjemmeside og/eller Facebook.</p>					

Find de fire sogne online

Hold dig opdateret om løst og fast fra sognene

Nogle gange er der brug for at ændre lidt i programmet, der ellers kan findes her i Kirkenyt og i Lejre Lokalavis. Alle fire sogne har hjemmesider og Facebooksider, hvor der bliver delt nyheder, påmindelser og fotos.

Osted Kirke:

- www.ostedkirke.dk
- Facebook: "Osted Kirke og kirkegård"

Allerslev Kirke:

- www.allerslev-kirke.dk
- Facebook: "Allerslev Kirkegård - Lejre"

Rorup Kirke:

- www.sogn.dk/rorup

Glim Kirke:

- www.sogn.dk/glim

Derudover kan Rorup og Glim kirker følges på Facebooksiden "Rorup & Glim kirke".

Hvordan arbejder man med fire forskellige sogne under ét? Find profilen karen.kordeg्न på Instagram og se hverdagen fra hendes vinkel og kameralinse.



Nynne Hansen

Kom og syng i familiekor

Rorup Sognehus
søndage kl. 11.30-12.30.
Første gang 4. maj.

Kunne det være rart at lave noget sammen som familie i weekenden? Og er I glade for musik og sang? Så kom og vær med i vores Familiekor fire søndage i maj og juni. Hele familien kan være med i koret, hvor vi vil synge sange og salmer, lave sjove sangøvelser, og nyde det helt særlige og dejlige ved at synge sammen i kor.

Undervisere er Nicholaj Siltan, musiker, sanger og dramapædagog. Til daglig arbejder Nicholaj med børn

og teenagere, og er tilmed kirkesanger i kirkens kor.

Nynne Hansen er musiker og sanger og uddannet Musik- og bevægelseslærer fra Rytmask Musikkonservatorium. Til daglig arbejder hun med musikpædagogik for børn i alle aldre, blandt andet som kirke- og kulturmedarbejder. Både Nicholaj og Nynne har mange års erfaring med korledelse for både børn og voksne.

Tag din familie under armen og kom og syng med 'dit næb', når vi mødes i Rorup Sognehus. Vi slutter forløbet af med at optræde ved 2. pinsedagsfejringen den 9. juni kl. 15.00 i Glim Kirke.

Datoer: søndag den 18. maj, søndag den 25. maj, søndag den 8. juni og koncert søndag den 9. juni

20

Aktiviteter

Forårskoncert med fløjte og cello

Osted Kirke søndag den 11. maj kl. 16.00

Denne søndag gæster fløjtenisten Otilia Zielke Johannsen og cellisten Ingeborg Roland Osted Kirke. Sammen med Fyraftenskorret og Camilla Britt Donovan giver de en spændende og varieret koncert. Der bliver blandt andet mulighed for at høre Kuhlaus forårskåde Trio i G-dur for fløjte, cello og klaver. Udover dette vil man kunne høre kor og solister både sammen og hver for sig.

Otilia Zielke Johannsen er fra 2007 og opvokset i en musikalsk familie. Som 8-årig fik hun for første gang fløjten i hånden og startede hos Ulla Miilmann. Sidenhen har Otilia været 3 år i Tivoli-Gardens Musikkorps, og som 14-årig kom hun ind på Hovedstadens MGK. Hun har vundet en



Otilia Zielke Johannsen

række priser, herunder guld ved Jacob Gades Legats juniorkonkurrence og 2. pris ved Øresund solist, og i efteråret 2023 modtog hun Jacob Gades Legats talentpris. Siden sommer har Otilia været i gang med sin bachelor i Ulla Miilmanns fløjteklasse.

Ingeborg Roland begyndte cellospillet i Lejre Musikskole, og viste ganske hurtigt et bemærkelsesværdigt talent for instrumentet. I dag har hun færdiggjort den fireårige MGK-uddannelse på Skt. Annæ Gymnasium med Mathias Beyer som cellolærer. Ingeborg Roland har tidligere vundet flere 1. priser i talentkonkurrencen "Unge Spiller Klassisk".



Ingeborg Roland



Søren Bebe Trio



Eftermiddags- jazzgudstjeneste med Søren Bebe Trio

Glim Kirke søndag den 18.
maj kl. 15

Eftermiddagen byder på en gudstjeneste, hvor det klassiske orgel er byttet ud med en jazztrio. Måske husker I, at trio'en besøgte Glim Kirke i vintermørket og spillede en fantastisk koncert? Den aften blev startskuddet til det, I kan opleve den 18. maj. Glæd jer til en anderledes, jazzet gudstjeneste.

Minikonfirmand for elever fra 3. og 4. klasse

Rorup Sognehus tirsdage
kl. 15-16.30.
Første gang 20. maj

For alle børn i 3. og 4. klasse fra Osted, Allerslev, Rorup og Glim sogne

Først og fremmest mødes vi og har det sjovt sammen. Vi synger og tegner og maler – og i år skal vi også lave flotte (og måske uhyggelige) værker i papmaché. Vi skal undersøge de syv dødssynder. Hvad er synd? Hvem er det synd for? Hvad giver os dårlig

samvittighed? Hvad skammer vi os over? Hvis vi taler om det, vi skammer os over, så bliver skammen mindre. Skammen kan nemlig ikke tåle dagens lys - eller et tilgivende blik. Vi sætter lys i det mest skamfulde og udstiller det til sidst - med lys i.

Der er minikonfirmand-undervisning tirsdag den 20. maj, 27. maj, 3. juni, 10. juni. Den 17. juni slutter vi af med fernisering kl. 16.30, hvor forældre og søskende og venner og naboer er velkomne. Kl. 17 er der forestilling med Musikpatruljen og kl. 18 er der fællespisning for alle i præstegårdshaven.

Vil dit barn være med? Tilmelding til Karen Vinther Ringsmose på kvr@km.dk.

22

Aktiviteter



Himmelske Dage
- løfter blikket



Musikpatruljen

Aftensang og foredrag om Fredehjemmet Østergaard

Rorup Sognehus den 21.
maj kl. 19

Efter en kort andagt i kirken, er der foredrag ved Flemming Damgaard Larsen om Fredehjemmet Østergaard. Aftenens overskrift er: "Lad os frede om disse piger". Fredehjemmet Østergaard i Lille Karleby eksisterede fra 1913 og til 1974. I de år havde et meget stort antal udfordrede piger deres liv her. Foredraget handler om, hvad et fredehjem var, hvem var pigerne var og hvilke vilkår, blev de budt.

Kirkernes Folkemøde: Himmelske dage

Silkeborg den 26. maj
til 1. juni

For tre år siden var det Roskilde, i år er det Silkeborg, som byder velkommen til nogle opløftende dage fyldt med samtaler, foredrag, musik, gudstjenester, børneprogram og meget mere.

Bag Himmelske Dage står Folkekirken sammen med andre kirker og en lang række organisationer og foreninger. Så det er kort sagt Kirkernes Folkemøde.

Hele programmet kan læses på <https://www.himmelskedage.dk/silkeborg>

Fællessang i Glim Kirke

Tirsdag den 3. juni kl. 19.00

Vi synger fra højskolesangbogen, salmebogen eller 100 salmer. Sammen finder vi ud af, hvad vi skal synge. Én ting hersker der ingen tvivl om: Vi synger os varme og glade!



23

Aktiviteter



Thomas Winthereik

Sangaften i Stalden: Om at høre til

Stalden i Osted onsdag d.
4. juni kl. 19.30

Denne aften mødes vi og synger sammen. Temaet er ”At høre til”. Der vil være tekster om at distancere sig, om at komme hjem igen og om at være en del af et fællesskab geografisk, kulturelt og åndeligt. Organist Camilla Britt Donovan leder os gennem denne aften, og der vil naturligvis være afsat tid til enkelte sangønsker fra deltagerne.

Sangafternerne plejer at være godt besøgt, og vi håber også denne gang, at mange vil have lyst til at synge med. Man behøver ikke have en god eller

stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerighed til at synge kendte og ukendte sange og salmer sammen med andre.

Forestilling med Musikpatruljen

Præstegårdshaven i Rorup
tirsdag den 17. juni kl. 17

Kom med til forestilling i præstegårdshaven, når Musikpatruljen byder på musikalsk historiefortælling, musikformidling i respektfuld børnehøjde og musikkdannelse med højt humør. Glæd dig til en aften fyldt med fantastisk musik fra den klassiske musiks verden. Efter forestillingen er der

fællesspisning for alle i præstegårdshaven. Koncerten er en del af afslutningen på årets minikonfirmandforløb, men ALLE er velkomne!

Morgengry – en tankevækning

Rorup Kirke onsdag den 18.
juni kl. 9.00.

Morgengry er en tankevækning, et åndehul, et sted at komme til sig selv. Vi vil nyde længselsfulde solopgangsklange, tænde lys og være stille sammen. Thomas Winthereik akkompagnerer på guitar med skøn og stille musik.

Døbt som voksen

Af Lulle Linah Augusta Zahle



Jeg har fået lov til at skrive et indlæg om at blive døbt som voksen. Det er en personlig beretning, der starter med min mors valg.

Jeg er født i Østtyskland i 1953. Min mor var en frontkæmper for de udsatte i samfundet, og hun blev sendt til Kvindernes Verdensfredskongres i Berlin, opsat på at hjælpe med opbyggelsen af DDR i det omfang, hun kunne. Da vi vendte tilbage til Danmark, kunne hun ikke få arbejde som pædagog grundet hendes liv som selvvalgt enlig mor til 3 piger. Det var et valg, der dengang gav en plettet straffeattest, så hun måtte for retten sammen med andre kriminelle og efterfølgende betale en bødestraf. Hun kunne ikke få nogen form for understøttelse, men til sidst forbarmede lederen af en selvejende lille børnehave på Amager sig

over hende, og hun fik job og en lille lejlighed.

Det blev en fantastisk børnehave hvor bevægelsesleg, træklodser og maling, varm mad og mulighed for at få et bad, skabte et miljø, som hårdtarbejdende familier følte sig velkomne og trygge i. Men det var ikke ligefrem Gud, man takkede. Jeg vil nærmere sige, at Gud aldrig blev nævnt. På samme måde var konfirmation slet ikke aktuelt. På det tidspunkt startede borgerlige konfirmationer i flere hjem, men for os var det noget, vi, i al fredssommelighed, sprang helt over.

Og så startede det alligevel lidt.

Min mormor var flyttet ind hos os. Hun var en kvinde med klare shamanistiske ideer. Hun lærte mig at vandre i naturen, at hele skader eller sår med spindelvæv, at vende kokasser så de tørrede og kunne bruges til

optænding af bål, at samle massevis af hyben på stranden, så vi havde c-vitaminer til vinteren og en masse andet godt. I mit lille hoved voksede en undren: hvor stammer alt dette skønne fra? Hvordan kan naturen være så vidunderlig, stor, voldsom, mærkelig og givende?...

Da jeg var i tyverne, flyttede jeg i kollektiv i Studiestræde i indre København. Jeg boede øverst, og havde udsigt til Rådhuset på den ene side, og Vor Frue Kirke på den anden. Og det blev Vor Frue Kirke, som trak mest (nå ja og så lige Montmartre om aftenen...).

Når man kommer ind i denne smukke kirke, bliver man modtaget af den sødeste, rareste, varmeste og tillidsvækkende Jesus, jeg nogensinde har mødt. Der stod han og tog imod, og jeg satte mig trygt på bænken. Jeg



25

kom ikke til gudstjenesterne, men kom næsten dagligt for at sidde lidt og bare være med Jesus. Tusinder af gange har vi siddet sammen.

På vej ned til kirken, gik jeg forbi en antikvar, som jeg altid kiggede vindue hos. En dag stod Bibelen af Ebbe Kløvedal Reich i vinduet, og den blev min. Og her rammer vi samtidig et ømt punkt: jeg kan simpelthen ikke rumme alle bogens grumme historier. Jeg magter ikke at læse om dem. For mig er alt det grufulde, der sker omkring os, ikke noget, der kan hentes erfaring om i en tekst. Selvfølgelig skal vi bruge vores erfaring, vi skal kommunikere, vi skal forholde os til ligeværd og medmenneskelighed, men for mig er der kun en tilgang, der gælder: mildhed og kærlighed, min mormors sludren med træerne, min mors kamp for retfærdighed, og alt

det jeg har lært gennem mit nærvær med Jesus.

For omkring 20 år siden flyttede jeg fra København og til vidunderlige Lejre. Her fik jeg familie, og naturen kom meget tættere på, - tænk at bo med have! Men min identitet blev også voldsomt konfronteret ud fra mit tidligere liv. Så med Jesus ved hånden opsøgte jeg daværende sognepræst Marianne N. Kristensen i Rorup.

Vi havde mange gode samtaler. Hun ville gerne fortælle mig om den mere praktiske side, om Biblens og om Gudstjenestens opbyggelse, om trosbekendelsen og nadver, og jeg prøvede og prøvede at "mase mig gennem" den meget smalle port ind til en form for forståelse af, hvad Gud er.

Hun døbte mig. Jeg græd, fordi hun læste historien om Jesus, der kommer forbi den syge og siger til ham, at han

skal rejse sig fra sit sygeleje og gå ud i livet- og det gjorde han!

Jeg kommer af flere grunde en del på Allerslev Kirkegård. Jeg takker Anders graver for den mildhed og medmenneskelighed, han spredte blandt søgende og sørgende, en tone som heldigvis er blevet fast og naturlig på stedet.

Jeg har fået min mors urne sat i hendes sidste kollektiv, Fællesgraven, og jeg har aftalt med min nuværende præst, Karen Vinther Ringsmose, at når jeg skal afsted, er der ingen grund til at være bekymret, jeg har det jo super godt, jeg er smuttet hjem til Jesus.

*Knus og kærlighed
fra Lulle*

26

Din, min og vores slægt

Hvad binder os til et sted? For Kongsgaard-familien selv handler det ikke om, hvad man hedder, eller hvor længe, man har boet her. Det handler om måden, man er en del af sit lokalsamfund på.

Når man går en tur på kirkegårdene i Lejres fire sogne, er der navne, der går igen på flere gravstene end andre. Et af dem er Kongsgaard. En familie, der har været bosat i Gl. Lejre siden 1749. Først på den Gl. Kongsgård, som i dag er en del af ROMU. Tidligere husede den samme slægt, som i dag bor på modsatte side af vejen på den nye Kongsgård.

Kongsgaard-slægten forpagter deres gård på Orehøjvej af Ledreborg gods, og sådan har det altid været. Men selvom navnet Kongsgaard nok er kendt af mange, kan det være sværere at sætte ansigt på, især for Lejres mange tilflyttere. Der er da heller ingen af de seks repræsentanter for fa-

milien Kongsgaard, der selv synes, de skiller sig særligt ud. Det skulle da lige være tvillingedøtrene Marie og Katrines to drenge på 7 og 8 måneder, der mosler lystigt rundt på gulvet. De fire andre ser sig selv som en ganske almindelig familie, der ligesom mange andre har en slægtshistorie, der tilfældigvis er bundet til Lejre.

For familien Kongsgaard handler det at høre til, om meget andet end navnet. Hans Kongsgaard peger straks på tre-fire andre familier i Gl. Lejre, der ligesom dem selv har en familiehistorie, der går mange år tilbage i området. Men Hans og resten af familien forstår godt, at det kan have en betydning for andre, at der er nogle 'ankre', der holder fast på et områdes historie. En historie mange dykker ned i, i forsøget på at forstå det nye lokalområde.

Man hører til, når man bidrager

Som tilflytter har de færreste et forhold til det nye lokalsamfund på forhånd. Det er ens egen opgave at bygge og knytte sin egen familiehistorie

til et sted. I sådan en situation er det trygt at vende sig mod dem, der har været her længe og se, hvad de gør – både som familie og som del af fællesskabet.

”Jeg kan godt se, at det giver noget autenticitet til et område, når der er generationer, der bor her længe. Det er på en måde med til at bevare en del af historien,” siger Katrine, datter af Hans og Tine.

”Det handler om at tage ansvar for det omkringliggende samfund, foreningslivet og alle sådan nogle ting. Du kan ikke få et lokalsamfund til at fungere, hvis der ikke er nogen, der gør lidt ekstra. Der vil hverken være en fodboldklub eller noget som helst andet, hvis ingen bidrager,” siger Hans Kongsgaard.

Katrine og Marie er enige: ”Det falder os meget naturligt at være aktive i lokalsamfundet. Vi er jo blevet opdraget med, at det gør man bare. Vi byder ind med det, vi kan. Det er godt for alle i et lokalområde, at man giver no-

Marie, Knud, Svend, Hans og Katrine





27

OM GL. KONGSGAARD

Gl. Kongsgaard var indtil 1990 ejet af Ledreborg; i mange år som en fæstegård lige som de andre gårde i Gl. Lejre. Den blev fæstet af Ole Pedersen i 1749, hvor huset formodentlig blev opført. I 1912 blev gården revet ned, og familien fik opført en tidssvarende firelænget gård på modsatte side af vejen - (Ny)Kongsgård, også ejet af Ledreborg.

I 1925 flyttede Kirsten Nielsen, en søster til den sidste landmand på Gl. Kongsgaard, ind i det gamle hus. Hun indrettede stuerne med flere af husets gamle møbler. Da hun i 1959 døde, stod huset både som et hjem, som en slægt havde beboet siden 1749, og som et museum for sjællandsk bondekultur. Huset blev fredet i 1946 og i dag passer en gruppe frivillige haven og viser rundt i det gamle hus i juni, juli og august.

Familien Kongsgaard består af Hans, Tine, sønnen Christian, der bor i København og tvillingedøtrene Katrine (mor til Svend) og Marie (mor til Knud).

get til fællesskabet. Og så lærer man jo heller aldrig nogen at kende, hvis man ikke selv deltager aktivt.”

Og måske er dét koden til at bygge et fællesskab: når man bidrager, får man også andre til at føle, at de hører til. Vi har hver især et ansvar for at være medskaber af lokalsamfundet og ikke kun være os selv nærmest. Netop det fælles ansvar er stærkt i familien Kongsgaard, som også ved, hvor vigtigt det er, at alle er med.

”Uanset om man er tilflytter eller ej, så handler det lige så meget om, hvordan ’de oprindelige’ tager imod tilflytterne. Hvis man hele tiden får at vide, at man er ny, jamen så bliver man det også. Det er vigtigt at acceptere dem, der flytter til”, siger Tine Kongsgaard, som selv kommer fra Torkilstrup-egnen.

Gl. Lejre er et dejligt sted

Familien Kongsgaard nyder at bo i Gl. Lejre, men det kræver en landbrugskyndig i huset, hvis man skal blive på adressen.

”Vi skal give det videre, hvis vi ikke driver jorden. Sådan er det. Det er lidt som en præst, der flytter ud af sin bolig, når vedkommende fratræder en stilling”, fortæller Hans Kongsgaard.

Der er ingen tvivl om, at hele familien er meget glad for Gl. Lejres betagende omgivelser. Noget, der også er smittet af på begge døtre, som er flyttet tilbage. Katrine og manden Peter skal dog først lige have bygget hus på den side af vejen i løbet af 2025.

”Jeg tror, det har noget at gøre med landskabet. I al beskedenhed er der meget smukt her i området”, slutter Hans Kongsgaard.

28

Kender du din nabo?

Hist, hvor vejen slår en bugt i den smukke bøgeskov, ligger Center Avnstrup.

I perioder har min søn svært ved at falde i søvn. Så snakker vi lidt om alt det, han kan glæde sig til og drømme om. Når han er bekymret for noget, så beder vi en lille bøn og snakker om, at vi bor i et trygt og godt land. Og til sidst synger jeg alle mulige godnatsange, som alle på den ene eller anden side handler om, at han trygt kan lægge sig til at sove. Jeg passer på ham. Vi passer på ham. Gud passer på ham. Han kan være tryg.

En dag, efter at have afleveret ham i skole og vinket godmorgen til glade børn og voksne, åbner jeg min mailboks og ser en mail fra en frivillig på Center Avnstrup. Hun spørger mig, om jeg er klar over, hvad der er sket. En iransk kvinde og hendes to sønner er blevet hentet af politiet ved femseks tiden om morgenen. Det var meget voldsomt. Politiet bedøvede hende med en sprøjte og lod hendes mand og halvandet år gamle barn blive tilbage, da de ikke har noget pas. Vi tror, de er kørt i lufthavnen, skriver hun.

Og sådan er det at være afvist. Du

kan aldrig vide dig sikker. Aldrig vide, hvornår bomben falder. Afmægtigheden er enorm. Og der sidder de og venter. Håber på, at deres sag bliver genåbnet, og at de vil få asyl. Mange har ventet i 8-10 år, mens de er blevet sendt rundt fra flygtningecenter til flygtningecenter. Der hviler en grå sky over Center Avnstrup. De fleste nerver er flossede, og humøret hænger lavt.

Gudstjenesten er et frirum

Det er ikke meget, jeg kan gøre for dem: lytte og tilbyde åndehuller. De beskriver selv gudstjenesten som et frirum, hvor de kan give slip og tro og håbe. Når vi har migrantgudstjenester i Særløse Kirke, er der ofte nogle fra menigheden, som ønsker at bede. De takker næsten altid de danske politikere for at sørge for, at Danmark er et godt og trygt land, og takker samfundet for at tage godt imod dem.

Jeg krummer altid tæer, når de siger det. De bor under kummerlige forhold på et asylcenter, hvor de er temmelig frihedsberøvede. Det minder nærmest om et åbent fængsel. De skal tjekke ind to gange om dagen, får ingen penge og må ikke arbejde. For de fleste afviste asylansøgere slutter

livet, når de går ud af gymnasiet. For herefter må de ingenting: Ikke studere, ikke komme i praktik, ikke arbejde. Alt dette kaldes motiverende faktorer, for de afviste skal motiveres til at vælge at rejse hjem. Når de alligevel bliver, så er det af en eneste grund: Tryghed.

Og hvem er de så, vores naboer i de smukke Bidstrup skove? De er mennesker ligesom du og jeg, som er flygtet fra undertrykkelse, krig, terror, kummerlige vilkår... nogle er forfulgte. Fælles for dem alle er, at de ønsker frihed og muligheder for deres børn, som de ikke selv har haft. Men mest af alt ønsker de sig tryghed.

Velkommen til idylliske Midtsjælland. Jeg ville ønske, at vi alle trygt kunne lægge os til at sove her.

*Sogne-, Flygtninge
& Migrantpræst*
Karen Vinther Ringsmose





30

Glimt fra Lejre



Glim Kirke og fortidens spor

Ved middelalderkirker kan man i dag finde mange spor efter fortidens aktiviteter - mere eller mindre tydeligt. Det gælder også i vores sogne. Et af de mere specielle finder man ved Glim Kirkes brede, grusbelagte gang, hvorfra en tydelig markering leder hen til en bæk og kirkegårdsdiget ud for våbenhuset i kirkens nordside. Markeringen med brosten viser, at der tidligere har været en temmelig bred sti til en ordinær parkbæk. Stenene dækker da også over en ganske anden historie.

For ikke så mange år siden var der nemlig en åbning i kirkegårdsdiget bag bænken. Her stod en indgangsportal til kirkegården af samme slags som den, der i dag fungerer som adgangsvej til kirkegård og kirke fra p-pladsen ved kirkens sydlige side. Porten mod nord var dyr at vedligeholde, da den ofte skulle repareres. Menighedsrådet fik derfor lov til at fjerne den.

Spørgsmålet er så, hvorfor har der været en indgang fra nordsiden? I dag ligger der en grund helt op til diget, og der er ingen vej, der fører ind til den nu fjernede kirkelåge. Men det gjorde der tidligere.

Før den nuværende Ringstedvej på kongens bud blev anlagt i 1791, gik Alfarvejen mellem Roskilde og Osted og videre til Ringsted, norden om Glim landsby ikke så langt fra kirken. Det forklarer behovet for en indgang til kirkegård og kirke fra nordsiden. I dag er den brede sti med markeringen på Glim Kirkegård et pudsigt indirekte minde om fortidens vejforløb.

Hans Jørgen Lych Larsen
(Tak til Bjarne Vestergård
for hjælp til artiklen)



Bruce Kiely

De fleste kender Bruce Kiely. Og Bruce Kiely kender de fleste. Men mest af alt kender han Allerslev Kirkegård og kirke, ja næsten som sin egen bukse-lomme. Han har haft sin gang i Allerslev Kirke siden 1999, hvor han startede som gravermedhjælper. I 2001 blev han fastansat som graver, en stilling han besad frem til 2019. Herefter var det egentlig meningen, at Bruce skulle begynde at nyde tilværelsen som folkepensionist, men der gik kun et halvt år, før han blev overtalt til at træde til som kirkeværge.

Men ved udgangen af 2024 var det

Navn: Bruce Kiely

Stilling: Tidligere graver og kirkeværge

Bopæl: Allerslev

Privat: Gift med Birgitta.

Sammen har de 2 døtre og 3 børnebørn

Yndlingssalme: Altid frejdig når du går (784)

Smukkeste oplevelse i kirken: At få lov at være med til begivenheder som bryllupper og barnedåb

slut. Bruce er stoppet som kirkeværge, og personalet og menighedsrådet har sagt farvel og tak til en meget afholdt kollega, der vel nærmest er et Allerslev Kirke-leksikon på to ben.

Fra kirkeklokke til protokol

Men hvad laver en kirkeværge egentlig?

”Som kirkeværge har man ansvar for at holde øje med bygningerne, kirkegårdens tilstand og også lidt med personalet”, fortæller Bruce med et smil på læben. ”Men vigtigst har man ansvaret for det årlige Kirkesyn, for protokoller, tilsyn og tegninger. Det er et tidskrævende hverv, men heldigvis er der også masser af gode ting - jeg har for eksempel været glad for mine kollegaer!”, fortæller Bruce Kiely, der har for vane at kigge forbi, når han er ude at gå med sin hund. Bare for at hilse på og se, hvordan det går. Måske netop derfor er han meget vellidt.

”Det er dejligt at møde folk i kirken og på kirkegården. Både ved de festlige begivenheder, men også når de går gennem en svær tid. Måske har de mistet en, de har nær. Den følelse af at have været der for et andet menneske, den er livsbekræftende”, fortæller Bruce. Han har holdt af at møde de

samme mennesker gennem årene og fulgt med i deres liv på afstand.

En rejselysten ”aussie”

Det har ikke altid ligget i kortene, at Bruce skulle blive kirkeværge i Allerslev. Hans liv startede i Melbourne, Australien. Men lysten til at opleve verden sendte den unge Bruce på en lang rejse gennem Indonesien, Thailand, Indien, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran og Tyrkiet.

Det var dog først, da han rejste til England med sin mor i midt firserne, at Skandinavien for alvor kom ind på lystavlen. På en skiferie i Norge mødte han Birgitta, som han efterfølgende stiftede familie med. De boede i Sverige i en længere periode, før de i 1997 flyttede til Allerslev, hvor de stadig bor.

Bruce er uddannet Anlægs- og bygningsingeniør, men da han flyttede til Danmark, søgte han udfordringer indenfor renovering af ældre bygninger, indtil han blev fastansat som graver.

Endnu engang stor tak til dig, Bruce, for dit virke og din måde at være på!

31

Portræt

OSTED OG ALLERSLEV KIRKER

Sognepræst: Anne-Mette Nortvig (vikar)
Tlf. 20 56 25 61, amen@km.dk
Træffes bedst på telefon tir-fre kl.10-12.
Mandag fri

Organist: Camilla Donovan, tlf. 21 95 82 02
Kirkesanger: Henrik Rasmussen, tlf. 25 46 85 01

OSTED KIRKEGÅRD

Gravermedhjælper: Thomas Petersen
Tlf. 31 20 38 20, ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12. Mandag fri.
Træffes bedst på telefon tir-fre kl. 11-12.

OSTED MENIGHEDSRÅD

Formand og kontaktperson: Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11
Kirkeværge: Gitte Petersen, tlf. 31 20 38 20
www.ostedkirke.dk

Sognepræst: Anne Mette Jürgensen
Tlf. 21 51 51 48, amej@km.dk
Træffes bedst tir-fre kl. 10-12. Mandag fri

ALLERSLEV KIRKEGÅRD

Graver: Christian Byrial Comlossy
Tlf. 23 30 13 41, e-mail: 7172-allerslevkirke@km.dk
Gravermedhjælper: Christina Weber Zahle, cea@km.dk

ALLERSLEV MENIGHEDSRÅD

Formand og kontaktperson: Hans Jørgen Lych Larsen,
tlf. 51 94 88 67
Kirkeværge: Bjørn Lykke Sørensen, tlf. 61 72 09 76

www.allerslev-kirke.dk

RORUP OG GLIM KIRKER

Sognepræst: Karen Vinther Ringsmose,
tlf. 21 20 71 37, kvr@km.dk.
Træffes bedst tir-fre kl. 9-10 . Mandag fri

Organist: Ranko Kozuh, tlf. 40 33 51 77
Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

RORUP KIRKEGÅRD

Graver: Tonny Irsbøl, tlf. 51 44 48 77
graver@rorupkirke.dk
Træffes bedst tir-fre kl. 12-12.30

RORUP MENIGHEDSRÅD

Formand: Agnete Vibholt, tlf. 60 23 23 49
Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98
Næstformand og kirkeværge:
Øjvind A. Clement, tlf. 22 69 75 67

www.sogn.dk/ororup

Sognepræst: Anne Mette Jürgensen,
tlf. 21 51 51 48, amej@km.dk
Træffes bedst tir-fre kl. 10-12. Mandag fri

GLIM KIRKEGÅRD

Graver: Kirsten Jensen, tlf. 23 43 11 87
7209-kij@sogn.dk
Træffes bedst man-tor kl. 12-12.30

GLIM MENIGHEDSRÅD

Formand: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17
Kontaktperson: Søren Bülow, tlf. 20 73 40 70
Kirkeværge: Per Stallknecht, tlf. 40 13 22 56

www.sogn.dk/glim

KIRKEBIL

Du har mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og arrangementer i de fire sogne.
Ring til Dantaxi på tlf. 46 75 75 75.
Oplys dit navn, tidspunkt og sted for gudstjenesten/arrangementet.

KIRKEKONTORET

Fælles kordegn for de fire sogne
Karen Møller Christensen
Tlf. 93 98 43 20
Træffetider i Munkehuset, Munkedammen 8, 1.
tirsdag kl. 9-14 og torsdag kl. 12-17.
Instagram: karen_kordegn